

Ongezien talent in het 2e leerjaar

Naar aanleiding van het thema 'Ongezien talent' van de Zuidactie hebben de kinderen van het 2e leerjaar samen met het 3de leerjaar heel wat geleerd over slechtzienden in hoekjes verspreid over de 2 klassen. De kinderen kregen de kans om te ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn. Zo werden ze geblinddoekt en moesten ze een parcours doorlopen, boetseren en tekenen zonder iets te zien. De kinderen merkten al snel dat ze dan andere zintuigen moeten gaan hanteren om toch tot een mooi resultaat te komen.

In andere hoekjes leerden de kinderen meer over Braille en ons oog. Ook het het brailleschrift zelf werd wat aangeleerd en inge oefend zoals slechtziende kinderen dat ook aangeboden krijgen.



Workshop “zwaluwen” in het 4e leerjaar

In het kader van “oriëntatie op de wereld” kwamen 3 natuurgidsen naar het 4^e leerjaar. De leerlingen kregen op 21 maart 2019 een workshop omtrent “zwaluwen”. Ze leerden o.a. de verschillen kennen tussen een boerenzwaluw en een huiszwaluw. Dit gebeurde a.d.h.v. een boeiende uiteenzetting van de gids met powerpointvoorstelling.

Daarna kwamen de doe-opdrachten over zwaluwen. Op de speelweide konden we de leerlingen zich uitleven door de verschillende opdrachten uit te voeren. Als laatste maakten ze allemaal een zwaluw nest met behulp van klei. Het was een aangename, leerrijke namiddag. Dank u wel aan de natuurgidsen!

Juf Carine en haar leerlingen



Erasmus+ project over kwaliteitsvol onderwijs

Dit schooljaar startte de inspectie met een nieuwe vorm van doorlichten van scholen. Ze gebruiken daarbij het vernieuwde "ROK-kader". ROK staat voor "referentiekader voor onderwijskwaliteit" met 5 uitgewerkte kwaliteitsaspecten. Om scholen in Vlaanderen de kans te geven te leren hoe er aan deze 5 aspecten gewerkt wordt binnen Europa, werkte Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Erasmusproject uit.



Dankzij dit project kregen we dit schooljaar dan ook de kans om met 3 personen naar Estland te trekken en te leren over het creëren van uitdagende leeromgevingen voor alle kinderen. Estland is, net zoals Finland, een land dat vrij hoog staat aangeschreven op vlak van onderwijs omdat het goed scoort op testen die wereldwijd worden afgenomen (o.a. Pisa).



We bezochten gedurende die week elke dag 3 à 4 scholen, beluisterden en observeerden de totale schoolwerking om elke dag af te sluiten met een reflectiemoment. Ook al is het onderwijssysteem in Estland geheel anders op heel wat vlakken, toch zagen we heel wat elementen die ons inspireren om de eigen schoolorganisatie nog warmer en kwaliteitsvoller te maken. Wordt vervolgd!

Wereld Downsyndroomdag in het 5e leerjaar

"Hé, wie is die kleuter die met zijn handjes in de lijm zit tijdens onze knutselactiviteit?"

Zo maakte het 5^{de} leerjaar kennis met Arne, grappig maar niet goed wetend hoe te reageren. Al gauw kwamen de reacties en de vragen, tijd voor een extra woordje uitleg. Deze klasgroep is volgend jaar de oudste van onze school en wordt soms ingeschakeld als extra hulp bij kleuters. Leen, de begeleidster van Arne, kwam als gastsprekerster en verduidelijkte Down informatief en interactief met smog-gebaren. Via deze link kan je zien hoe dat in zijn werk ging:



<https://www.youtube.com/watch?v=Nl30JsHbNIw&feature=youtu.be>

Onze school : een warme school met oog voor het unieke kind, niet zomaar een zinnetje uit onze visie tekst. Juf Hilde, lkr 5^{de} en zorg bovenbouw

Beren en kikkers op schoolreis naar "De Sierk"

Vorige week beleefden de kleuters uit de kikker- en de berenklas een top-schoolreis in familiepark 'De Sierk' in De Haan. De Sierk is een themaspeelsterrein waar kinderen zich kunnen ontpoppen tot ware circusartiesten: gooien met diablo's, balanceren op éénwielers, bengelen aan trapezes, evenwichtlopen op het touwlopersparcours, kunstjes tonen in de tent, de clown uithangen in de piste, messenwerpen, ballen gooien, ... teveel om op te noemen! Het was een onvergetelijke dag!



45 leerlingen namen deel aan de Kangoeroewedstrijd

Donderdag 21 maart was de datum waarop de kinderen het beste van zichzelf naar boven haalden om de vragen van de wiskundige Kangoeroewedstrijd te beantwoorden.

Elke leerling kreeg een leuke attentie als beloning voor zijn of haar deelname: een fluo schrijfpotlood. Ze gingen enthousiast op zoek naar de antwoorden op de vraagstukken. Deze week krijgen alle leerlingen hun deelnemerscertificaat en ontdekken ze of ze in de prijzen vallen.



Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat onze kinderen, samen met meer dan 6 miljoen anderen kinderen in de wereld, veel plezier beleven aan de deelname aan Kangoeroe. Want deelnemen is belangrijker dan winnen!

Toch willen we niet nalaten om mee te delen dat er een leerling uit het vierde leerjaar een **'Top100-cerificaat'** van de provincie Oost-Vlaanderen gewonnen heeft met een score van 110 van de 120 te behalen punten!

In het tweede leerjaar hebben we een leerlinge die zelfs alle punten behaalde! Van harte proficiat! Beide leerlingen worden komende week in de picture gezet op de website van de school.

Onze school heeft de voorbije drie jaar telkens deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd. We kregen hiervoor een Kangoeroeplakkaat **'Op deze school kan je rekenen!'**.

Zie ze stralen, onze communicanten...

Zondag 5 mei deden onze leerlingen van het 1e leerjaar hun eerste communie. Ondanks het wat frissere weer zagen we onze kinderen stralen op deze bijzondere dag. Een woordje van dank naar de juffen die deze mooie viering in elkaar boksten en aan de vrienden die steeds mee zorgen voor een fijne receptie.



Het 3e leerjaar naar “Choco Story” in Brugge...

Donderdag 2 mei vertrokken we allen met een goed humeur met de belbus richting Brugge. Na een uurtje reizen kwamen we aan in het museum Choco-Story waar we heel wat te weten kwamen over chocolade.



De kinderen mochten er zelf een chocolade figuurtje maken. Net als een echte chocolatier. Heerlijk!



Verder kregen we ook nog een rondleiding in

het museum. We kwamen heel wat te weten over de geschiedenis en evolutie van de chocolade. Hoe kwam chocolade hier terecht? Zo ontdekten we ook dat chocolade eeuwen geleden helemaal niet zo heerlijk lekker was... . We mochten uiteraard ook heel wat proeven. Weet jij hoe pure cacao-massa proeft? Vraag dat maar even na aan de kinderen.



Kalender, save the date!

- 10 mei: Schoolfotograaf en medisch onderzoek 2e kleuter
- 19 mei: Schoolfeest “Western”
- 20—24 mei: Sportweek 1e en 2e leerjaar
- 22—24 mei: Stadsklassen 4e leerjaar
- 27—29 mei: Sportweek 3e leerjaar
- 27 mei: Promoshow 3e kleuter
- 28 mei: Medisch onderzoek 1e kleuter & Promoshow 1e en 2e leerjaar
- 30 mei: Vormsel 6e leerjaar

Heel veel sterkte aan...

- Johan en Bernice van de vrienden van de school voor het overlijden van hun (schoon)mama Cecile Galens.

